



Wintermaaltijd 2024



Ontmoeting



	4	Signaal
	5	Vieringen
	6	Bijbelleesrooster
	7	Uit de Kerkenraadskamer
	10	Kerkelijk Bureau
	10	Omzien naar elkaar
	13	Diaconie
	13	Financiële rubriek
	14	Commissies
	16	Ingezonden stukken
	18	Jeugd
	21	Wie, wat, waar

Jaargang 13, nummer 3

Redactie:



Ied van Baren
Marcella Grob
Han Langeveld
Wil Langeveld

Ik volg al een aantal jaren de Netflix-serie 'The Crown', een dramaserie over de Engelse koninklijke familie. De serie loopt op haar einde en ik zie koningin Elizabeth rond haar 80^e jaar, gespeeld door actrice Imelda Staunton. Ze doet me qua uiterlijk zo denken aan mijn oude omaatje: een klein dametje met een keurig bijgehouden permanentje in bijna hetzelfde model als de actrice in The Crown. Verder houdt de vergelijking met The Queen al snel op. Mijn oma was bescheiden, op de achtergrond en eenvoudig: ze gunde zichzelf niet zoveel luxe. De enige 'uitspatting' die ik ken, is dat ze zich op latere leeftijd (ze is 94 geworden) elke week per taxi naar de kapper twee straten verderop liet vervoeren, zodat haar haren altijd keurig netjes zaten.

Wat mijn oma en The Queen (als ik de serie mag geloven) wel gemeen hadden, is het rotsvast geloof. Ze geloofde 'als een kind'. Ze was er vast van overtuigd dat ze altijd mocht hopen op haar Heiland, ook in de hele moeilijke dingen in haar leven. Hoewel ik het heel fijn vind dat het tegenwoordig heel geaccepteerd is dat je vragen stelt over het geloof, ook kritische, lijkt het me ook heerlijk als je zo eenvoudig kunt geloven. En waar een dramaserie soms details toevoegt om het interessant te maken, ben ik me ervan bewust dat ik veel details over het geloof van mijn oma nooit te weten kom. Ook zij zal twijfels en vragen gehad hebben in haar geloof. Het is inspirerend om een voorbeeld te hebben van iemand in wie Jezus leeft. Dat gun je iedereen!

Wij wensen u gezegende Paasdagen!

Namens de redactie,
Marcella en Ied

Voorkant: Wintermaaltijd 2 maart 2024.
Foto:Jaap de Wit.

Kopij inleveren voor het nummer **mei 2024**
uiterlijk **woensdag 17 april 2024**.
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl



Anders gezegd

Iemand zei me onlangs: “Ik zat in de Leidse Pieterskerk bij een uitvoering van de Mattheüs Passion van Telemann. Ineens realiseerde ik mij dat de klassieke leer van verlossing en verzoening, van een toornende God die genoegdoening eist om mij als mens met Hem te verzoenen, mij vreemd geworden is. Het landt echt niet bij me, het maakt niets los van emotie of van existentieel inzicht.”

Ik moet eerlijk zeggen dat ik met hem meevoelde. In mijn eerste gemeente zei een oude boer tegen me: “Ik kan rustig sterven. Christus heeft de kwitantie met zijn bloed betaald.” Eigenlijk vind ik dat huiveringwekkende woorden. Ze zijn ingegeven door de zondagen 4-6 van de Heidelbergse Catechismus, waar de verzoening op een rationalistische, juridisch logische wijze ‘begrepen’ lijkt te worden. Maar verzoening kán niet begrepen worden! Verzoening kán niet in een dogmatische formule worden gevat. Dan gaat er iets kapot. Dan wordt het een soort mantra.

Moeten we Goede Vrijdag dan maar opzij zetten? Zeker niet! Het is echter wél cirkelen om een geheim, om iets wat niet te vatten is. Ik herinner me nog goed dat ik op een avond aan de belijdeniscatechisanten het ‘waarom’ van het sterven van Christus probeerde uit te leggen. Het werd een ingewikkeld betoog en iedereen keek me wat wazig aan. Toen zei een meisje: “Het zal allemaal wel waar zijn, dominee, maar ik kan er niet veel mee.” Maar toen pakte tot mijn verassing haar kettinkje en wees op het hangertje, een kruisje. “Weet u”, zei ze, “dit kruisje heeft voor mij met vergeving te maken en dat is voor mij genoeg.” Niet zij, maar ik kreeg een catechisatielesje!

Veel meer dan het katholicisme heeft de protestantse traditie letterlijk alles willen ‘be-grijpen’. Dat heeft veel mensen vervreemd van de kerk. Gaandeweg heb ik veel meer oog gekregen voor de kruismystiek, die het onzegbare onzegbaar laat zijn. In de geloofsgemeenschap van Taizé wordt elke vrijdag een groot kruis de kerk binnengedragen. Veel mensen, allemaal jongeren, knielen daar dan bij, raken het kruis aan. Ik ben dat prachtig en ontroerend gaan vinden. Ik zou willen sterven met een houten kruisje in mijn handen.

Is elk spreken dan onmogelijk? Nee, maar het moet wel tastenderwijs, zoekend, langs de richels van de woorden. Kijkend naar een afbeelding van het kruis kom ik niet zo gauw meer tot theologische overwegingen, hoewel ik ze allemaal ken. Maar met de woorden van Professor Bram van der Beek zeg ik: “Hij is één van ons en Hij is God. Hij draagt mijn leven met mijn hopeloze kluwen van schuld. Hij draagt de woede die ik in mij voel en Hij draagt mijn depressie en agressie. Hij is bij mij in het lijden, in het aangezicht van de dood. Hij is bij mij als ik oppervlakkig door het leven ga.” Christus biedt mij op onzegbare wijze zijn vrede aan.

Méér dan theologen spreken schilders en dichters voor mij over Golgotha. Ik denk aan die prachtige woorden van Martinus Nijhoff:

*Ze grepen Hem terwijl zijn vrienden sliepen
en het verraad kuste als een vriend zijn mond.
Rumoer was in de stad, en mannen liepen
met toortsen in de donkre straten rond.*

*Een menigte drong op het plein: ze riepen:
‘Kruis Hem! Kruis Hem!’ – Hij, die gebonden stond
voor het paleis, zag in hun ogen ‘t diepe
geheim, waarvoor Hem God ter wereld zond.*

Dat is het. Het is alles een geheim. Ik deel in dat geheim, maar ik doorgrond het niet. Dat moeten we ook niet willen. Ik wil er uit leven!

Ds. Kees Burger

**Vieringen april 2024****Zondag 7 april: morgendienst 9.30 uur**

Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof,
Leerdam
Ouderling van dienst: Esther Brouwer
Organist: Bas Vliegenthart
Koster: Michel de Goeij
Peuteroppas: Judith Verwey
Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
Tienerdienst: in de soosruimte
1^e collecte: Algemeen kerkwerk
2^e collecte: PGO / Plaatselijk Jeugdwerk
Bijzonderheid: Koffie drinken door
Kerk en Israël

Zondag 14 april: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. M.A. Verstoep, IJsselstein
Ouderling van dienst: Coroline de Ruiter
Organist: Han Langeveld
Koster: Jaap Swijnenburg
Peuteroppas: Hanneke en Angelique
de Graaf
Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
1^e collecte: Algemeen kerkwerk
2^e collecte: Diaconie

Zondag 21 april: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. A.T. Tack, Bodegraven
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde
Organist: Han Langeveld
Koster: Cor van der Neut
Peuteroppas: Marith en Meike de Goeij
Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
1^e collecte: Algemeen kerkwerk
2^e collecte: PGO / Bloemencommissie
Bijzonderheid: Koffie drinken

Zondag 28 april: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. C. Burger, Kamerik
Ouderling van dienst: Ineke van der Neut
Organist: Piet van Rikxoort
Koster: Hans Aleman
Peuteroppas: Astrid en Melanie van Vliet
Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
1^e collecte: Algemeen kerkwerk
2^e collecte: Diaconie
Bijzonderheid: PGO_Plus Presentatie
'Ode aan mijn moeder' -
Fides de Jong

Overige vieringen:

IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk:

3 april	19.15 uur	Paaszang in Wulverhorst
10 april	19.15 uur	Arnold Klever
14 april	10.00 uur	Met IKO op pad naar AKG
17 april	19.15 uur	Margreet Nagtegaal
24 april	19.15 uur	Hans Lippe

Weeksluiting Wulverhorst:

5 april	19.00 uur	pastor Huub Spaan
12 april	19.00 uur	kand. Joh. van Eijsden
19 april	19.00 uur	pastor Huub Spaan
26 april	19.00 uur	mw. Sippy Klercq



**April**

1	maandag	Marcus 16:9-20	Tweede paasdag
2	dinsdag	Jeremia 33:12-18	
3	woensdag	Jeremia 33:19-26	
4	donderdag	Deuteronomium 1:1-18	
5	vrijdag	Deuteronomium 1:19-33	
6	zaterdag	Deuteronomium 1:34-2:1	
7	zondag	Deuteronomium 2:2-15	
8	maandag	Deuteronomium 2:16-25	
9	dinsdag	Deuteronomium 2:26-37	
10	woensdag	1 Johannes 1:1-7	
11	donderdag	1 Johannes 1:8-2:2	
12	vrijdag	1 Johannes 2:3-11	
13	zaterdag	1 Johannes 2:12-17	
14	zondag	Micha 4:1-8	
15	maandag	Psalm 4	
16	dinsdag	1 Johannes 2:18-27	
17	woensdag	1 Johannes 2:28-3:8	
18	donderdag	1 Johannes 3:9-17	
19	vrijdag	Psalm 33	
20	zaterdag	Johannes 10:1-10	
21	zondag	Johannes 10:11-18	
22	maandag	Psalm 65	
23	dinsdag	Deuteronomium 3:1-17	
24	woensdag	Deuteronomium 3:18-29	
25	donderdag	Deuteronomium 4:1-9	
26	vrijdag	Deuteronomium 4:10-20	
27	zaterdag	Psalm 22:1-22	Koningsdag
28	zondag	Psalm 22:23-32	
29	maandag	Deuteronomium 4:21-31	
29	maandag	Deuteronomium 4:21-31	
30	dinsdag	Deuteronomium 4:32-40	





Hoe wilt u de Ontmoeting ontvangen?

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat iedereen ons maandblad Ontmoeting kan ontvangen. Naast de papieren uitgave wordt deze alweer geruime tijd ook per mail aangeboden. De kosten hiervoor zijn laag en het verspreiden is eenvoudig.

De meeste gemeenteleden ontvangen beide versies en hebben kunnen ervaren en vergelijken wat een prettige manier van lezen is. Wilt u hierin iets veranderen, bijvoorbeeld het afmelden voor de papieren versie of juist het opgeven voor de digitale uitgave, dan kunt u dit zelf regelen. Op de site van de Protestantse Gemeente Oudewater klikt u het tabblad Ontmoeting aan en vervolgens kunt u uw voorkeuren aangeven.

Waardering voor vrijwilligers

Zoals al eerder vermeld heeft de kerkenraad een donatie gekregen om een blijk van waardering te organiseren voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Ondergetekenden hebben zich gemeld om dit op zich te nemen en inmiddels hebben, als het goed is, alle vrijwilligers (peildatum januari van dit jaar) een uitnodiging ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of je een grote of een kleine taak hebt, iedere bijdrage is waardevol.



Op zondag 16 juni zal er voor ons een feestelijke lunch worden geserveerd in de Steinsetuin, waarbij er gelegenheid is voor gezellige ontmoetingen en bij goed weer een ommetje.

Wij denken dat we iedere vrijwilliger een uitnodiging hebben gestuurd, maar bent u vrijwilliger en heeft u nog niks gehoord? Dan is er iets mis gegaan! Neem snel contact met ons op, dan kunnen wij dit herstellen. Ook als u lid bent van een commissie en u hebt gehoord dat iemand niet is uitgenodigd, laat het ons alstublieft weten.

Daarnaast mogen we nog een aantal vrijkaarten 'weggeven' aan mensen die veel hebben betekend voor onze kerk, maar dat nu (door leeftijd of omstandigheden) niet meer (kunnen) doen. Bent u of kent u zo iemand die niet mag ontbreken? Laat het ons weten, graag vóór 7 april a.s!

Wij hopen op een mooie bijeenkomst,
Ria Brandenburg (06-51637440) en Cisca Zwiép (06-44794940)
vrijwilligers@protgemoudewater.nl

Gezocht!

Beste gemeenteleden,

In januari 2025 verloopt de ambtstermijn van maar liefst negen kerkenraadsleden. Een aantal mensen heeft aangegeven de ambtstermijn nog een keer met een jaar te willen verlengen. Niet alle negen mensen zullen dus tegelijk de kerkenraad verlaten, maar wel een groot deel. Er zal een groot gat ontstaan. De ambtstermijn van Mieke en mij verloopt ook; we moeten dus onder andere op zoek naar een nieuwe voorzitter en scriba. Ook zijn we op zoek naar ouderlingen. We hebben hier als kerkenraad wel wat zorgen over en we willen er alles aan doen om de plekken uiterlijk begin volgend jaar op te vullen. Vandaar dat we hier nu al mee aan de slag zijn. We doen een beroep op u: wie vindt het leuk om volgend jaar als ouderling tot de kerkenraad toe te treden? We hebben u heel hard nodig! Dus kent of bent u iemand die hier wel een uitdaging in ziet; neem contact met ons op. Als u vragen heeft over de invulling van de taak als kerkenraadslid of er dingen zijn die u wellicht tegenhouden, neemt u dan ook contact met ons op. We bespreken het graag met u.

We hopen dat we op u kunnen rekenen en dat onze kerkenraad in 2025 op volle sterkte door kan.

Groet,
Esther Brouwer-van Vliet, voorzitter kerkenraad

Gemeentevergadering 3 maart 2024

Esther Brouwer, voorzitter van de kerkenraad heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er volgt een korte terugblik op de gemeentevergadering van 19-02-2023. In 2023 stonden de profielschets voor de nieuwe predikant en het beleidsplan 2023-2028 centraal. In deze vergadering kwam tevens de aanvangstijd van de kerkdienst ter sprake. Sinds afgelopen winter is de aanvangstijd het gehele jaar om 9.30 uur, dit is voor enkele kerkgangers nog even wennen. Bij de presentatie van de agenda benoemt Esther dat er geen nieuws is te melden van de beroepingscommissie.

De eerste presentatie wordt verzorgd door Peter Schippers namens het College van Kerkrentmeesters en heeft als onderwerp het werk van de energielcommissie. De energielcommissie bestaat uit de volgende leden: Cor van Dijk, Jaap Swijnenburg, Cor van der Neut (voorzitter), Peter Schippers, Arjan Groeneweg en Henk Maaijen. Het afgelopen jaar is er voor ongeveer € 80.000,- geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Het resultaat is te zien in een daling van ongeveer 50 % in het gasgebruik en een daling van ongeveer 80 % in elektra. De bedragen zijn geheel bijeen gebracht door sponsoring en donaties en uitgevoerd met hulp van vele vrijwilligers. Heel veel dank aan degenen die dit met elkaar mogelijk hebben gemaakt! De energielcommissie kijkt nog naar zaken als het herstel van het voegwerk (werkzaamheden zijn reeds gestart), isolatie van het dak en isolatie van de kasten boven de hoge smalle ramen.

Elly Vliegenthart presenteert namens het pastoraatsteam "Vier uw verjaardag in de kerk". Dit is een nieuwe activiteit voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Er zijn 3 feestmiddagen gedurende het jaar. De gemeenteleden krijgen een persoonlijke uitnodiging en mogen 1 introduc  meenemen. In de kerk wordt gezorgd voor een feestelijke middag met een hapje en een drankje. Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd. We hebben een grote groep gemeenteleden van 80 jaar en ouder; tussen de 80   90 personen!

Esther Brouwer neemt de microfoon over en behandelt de volgende twee onderwerpen, namelijk het beheer van het Zalencentrum, de pastorie en de kosterwoning. Het beheer van het Zalencentrum is in juli 2023 van een betaalde functie overgegaan naar een vrijwilligersfunctie. De verhuur van het

Zalencentrum trekt weer aan o.a. door verhuur van de bovenzaal aan Bestyou. Rond de zomer wordt zaal 2 een aantal maanden verhuurd aan Andante. In verband met het verbouwen van rouwcentrum het Waerdsche Hof was Andante op zoek naar een ruimte voor het opbaren van overledenen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte zodat het gebruik van zaal 2 door Andante voor de kerk en voor andere huurders op een goede manier verloopt. Vervolgens komen de pastorie en kosterwoning ter sprake. Esther licht toe dat beide woningen beschikbaar gehouden worden voor een nieuwe dominee. De kosterwoning komt in april vrij en is voor enkele maanden te huur. Een makelaar is hiervoor ingeschakeld. Uit de gemeente komt de vraag of de pastorie te koop komt, het antwoord is nee. De pastorie is beschikbaar voor een nieuwe dominee, dit in goed overleg met de huidige huurders.

Mieke Schippers vervolgt de vergadering met een presentatie over een nieuwe activiteit op Hemelvaart. De kerkenraad organiseert een wandeling en een ontbijt voor de traditionele kerkdienst op Hemelvaartmorgen. Er wordt rekening gehouden met jong en oud m.b.t. de te lopen afstand. Ook bij regen gaat de activiteit door. Elders in de Ontmoeting leest u hoe u zich op kunt geven voor deze activiteit.

Herinrichting kerkzaal is het volgende onderwerp. In het beleidsplan 2023-2028 staat dat we als kerkgemeenschap laagdrempelig willen zijn en blijven, dat we opteren voor een buurtfunctie en dat "ontmoeten" een kernwaarde is. Als kerkenraad willen we dit jaar een start maken met de herinrichting van de kerkzaal door met een aantal gemeenteleden te brainstormen over dit onderwerp en door na te denken over de kerk over 10 jaar. Een andere reden is het aantal lege stoelen in de kerkzaal tijdens de diensten. Dit is niet plezierig voor dominee, kerkgangers en kijkers van KerkTV. De webmaster vult aan dat er naar schatting 75 – 90 personen via KerkTV de dienst meebelevan. Inmiddels hebben 7 vrijwilligers zich opgegeven voor 3 bijeenkomsten over de herinrichting van de kerkzaal.

Tot slot doet Esther Brouwer een dringende oproep voor een jeugdouderling. Ze benadrukt dat een jeugdouderling ook iemand mag zijn die niet meer in de kleine kinderen zit of zelf actief is in het jeugdwerk. Het gaat vooral om de verbinding tussen jeugdwerkbestuur en kerkenraad. Ook wordt er

aangegeven dat de catechese nu stil ligt en dat Jan-Peter Molenaar wellicht hierin wat kan betekenen. Jorn Bleijs licht de functie van het jeugdwerkbestuur toe. Ineke van der Neut vertelt dat het clubwerk goed draait, er zijn 2 groepen voor de lagere schoolleeftijd. De vergadering wordt gesloten met “gebed voor de kerk” van Sytse de Vries.

Namens de kerkenraad, Mieke Schippers

Verslag kerkenraadsvergadering d.d.

6 maart 2024

Deze vergadering start met een bezinning, Cisca Zwiep heeft deze namens de diaconie voorbereid. Ze verwelkomt iedereen en leest met ons Joh. 1: 35-42. In kleine groepjes bespreken we de vragen: waar vind jij God?, waar vindt God jou?, hoe heb jij God lief? en hoe heeft God jou lief? Na een plenair moment sluiten we de bezinning af. Vervolgens heet de voorzitter iedereen welkom op deze vergadering. Een speciaal welkom voor de nieuwe ambtsdragers Leonie van den Brink en Niek Hokken.

Als eerste wordt de gemeentevergadering van 3 maart jl. geëvalueerd. Deze is naar tevredenheid verlopen. Er is nog geen reactie gekomen op de oproep tot jeugdouderling. Voor de herinrichting van de kerkzaal hebben zich 7 personen gemeld.

In januari 2025 verloopt de ambtstermijn van ongeveer de helft van de ambtsdragers. In januari

stoppen de volgende personen met het KR-werk. Dat zijn: Esther Brouwer, Mieke Schippers, Han Langeveld, Ria Brandenburg, Cisca Zwiep en Ineke van der Neut. Enkele ambtsdragers houden nog even in beraad of ze doorgaan of ook in januari 2025 stoppen met hun functie. De kerkenraad gaat nu reeds op zoek naar nieuwe leden en gaat niet wachten tot september 2024. Zie elders in deze Ontmoeting voor de oproep van de kerkenraad.

Het contact tussen de kerkenraad en het jeugdwerkbestuur verloopt normaal via de jeugdouderling. Nu zullen andere ambtsdragers bij toerbeurt de vergaderingen van het jeugdwerkbestuur bijwonen. De tienerdiensten lopen goed. We vragen de dienstdoende dominee om de tieners te verwelkomen als ze aan het einde van de dienst in de kerkzaal komen. Jan Peter Molenaar, onze jongerenwerker, is gevraagd dit kerkelijk seizoen 2 bijeenkomsten te organiseren voor de catechesegroepen. De beroepingscommissie doet haar werk en kan geen bijzonderheden delen. Elly Vliegenthart sluit de vergadering af met een Braziliaans lied.

Volgende vergaderingen:

Agendacommissie	27 maart
Kleine Kerkenraad	3 april

Namens de kerkenraad, Mieke Schippers

Activiteit op Hemelvaartsdag 9 mei: Ga je mee?

Dit jaar organiseert de kerkenraad een vroege wandeling en een lekker ontbijtje voor de kerkdienst op Hemelvaartsdag 9 mei.

Bent u een goede loper? Dan maken we een lekkere wandeling met een tussenstop voor een ontbijt. We zijn op tijd terug bij de kerk voor de kerkdienst. We verzamelen om 6.50 uur bij de kerk en om klokslag 7.00 uur starten we met een wandeling. Neem een rugzakje met water en een kleedje mee.

Voor kinderen en minder goede lopers hebben we bijzonder vervoer om ergens in Oudewater bij het ontbijt aan te sluiten. Jullie verwachten we om 7.30 uur bij de kerk. Wij zorgen voor vervoer, het ontbijt en stoelen om op te zitten. Trek warme kleding aan.

Als u genoten hebt van het uitje mag u een vrijblijvende bijdrage in het koffiepotje doen.

Graag opgeven voor 1 mei bij scriba@protgemoudewater.nl of bel of app Dita Aleman: 06-42053254

**Kerkelijk bureau van 15 februari 2024 tot en met 20 maart 2024****Wie worden er in april 2024 jarig, 80 jaar en ouder:**

2 april, mevr. S. Gort-Visser, Prins Bernhardstraat 81, 3421JD Oudewater
4 april, mevr. G. Beenen-Hoogenboom, Rootstraat 19, 3421AV Oudewater
8 april, mevr. J. Elderman-Bomhof, Joostenplein 24, 3421TC Oudewater
13 april, mevr. E.H. Hakenkruger-Wildeboer, Strengen 156, 3421JT Oudewater
26 april, mevr. A.M. Gideonse-Haeser, Joostenplein 29, 3421TC Oudewater
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Overleden:

Dhr. D. Verwoerd, Schoutdreef 11, 3421VA Oudewater

Geboren:

5 februari 2024, Guus Graveland, Lijnbaan 23, 3421JG Oudewater

Nieuw ingekomen:

Dhr. M. Groen, Broeckerstraat 11, 3421BL Oudewater
Dhr. J.C. Looijenga, Diemerbroek 56, 3464HS Papekop

**Verhuisd binnen de gemeente:**

Dhr. J.H. Nagtegaal, Westsingel 26, 3421TJ naar 7 Augustusplantsoen 31, 3421DB Oudewater
Dhr. C. de Goeij, Marconibaan 7-13, 3439MR Nieuwegein naar Prins Hendriklaan 90, 2264SX Leidschendam
(voorkeurslid PGO)

Vertrokken naar buitenland:

Mevr. I.G. Nagtegaal, Westsingel 26, 3421 TJ Oudewater

Bedankt:

Mevr. J.E. van de Bree, Dijkgraafaan 118, 3421XH Oudewater

NB

Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl

Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden.

**Pastoraat**

Afgelopen maand kreeg ik het Ouderlingenblad binnen met als thema: Waarom blijf ik bij de kerk... Het thema raakte mij direct, omdat ik hier in mijn gedachten ook veel mee bezig ben. Zeker omdat we als kerkenraad bezig zijn met: hoe kunnen we de mensen blijven betrekken bij de kerk.

Ik vind het een prachtig stukje over het waarom een mens graag bij de kerk wil blijven horen. Dit wil ik u niet onthouden.

"Ik ga graag iedere zondag naar de kerk. Ik vind het fijn om samen met anderen te zingen en te bidden, om de preek te beluisteren, om de zegen van God te ontvangen. Ook de ontmoeting met anderen maakt

voor mij een wezenlijk onderdeel uit van de kerkdienst: het elkaar begroeten, even een praatje met degene die naast je zit, het koffiedrinken na de dienst.

In de coronatijd was het fijn om de dienst online te kunnen volgen. Toch was ik blij toen we als gemeente weer echt samen konden komen. Als ik door omstandigheden een keer niet naar de kerk kan, mis ik dat.

De waarde van kerk-zijn ervaar ik niet alleen in de dienst maar ook op andere momenten. Doordeweeks in de gesprekskringen, kerkenwerkgroepen, pastorale bezoeken, vorming- en toerustingsbijeenkomsten, koffieochtenden, cantorij... Al deze kerkelijke activiteiten bieden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de eigen talenten in te zetten, samen bezig te zijn met de opdracht van de kerk in onze plaats en in de wereld. Ik heb daar veel plezier in en ik merk dat anderen dat ook hebben.

Natuurlijk zijn er ook klussen die minder leuk zijn. En natuurlijk gebeuren er soms onhandige of vervelende dingen in het contact of het werk. Ook dat hoort erbij. Het is goed om dat met elkaar uit te praten en dan ook weer samen verder te gaan.

Ik heb er eerlijk gezegd nooit over gedacht om de kerk te verlaten. Waarom zou ik dat willen doen? Ik vind het fijn om erbij te horen. En als bepaalde dingen in de kerk mij minder zouden aanspreken speelt er ook nog zoiets als 'trouw-zijn'."

Een herkenbaar en bemoedigend stukje dat ik graag met u wil delen.

Omzien naar elkaar

Wij zitten inmiddels al weer in de maand april en hebben met elkaar het Paasfeest mogen vieren. Zo gaan wij samen op weg naar Pinksteren. Dit doen wij niet alleen, maar we kijken om ons heen wat er op persoonlijk vlak gebeurt binnen onze gemeente. Diverse gemeenteleden hebben te maken met ziekte maar ook met gemis van geliefden of die zijn opgenomen voor operatie of verzorging.

Wij denken aan Piet van Doorn (Papekop), die na enkele weken ziekenhuis nu verblijft in Woerden (Careijn Weddesteijn) voor zijn revalidatie. Wij wensen Piet een spoedig herstel toe en hopen dat hij weer snel naar zijn eigen huis mag terugkeren. Op 2 maart jl. is op 83 jarige leeftijd de heer Dirk Verwoerd uit Hekendorp overleden. De begrafenis heeft op 7 maart plaats gevonden op de Begraafplaats aan de Hekendorpse Buurt.

Chris en Nancy Scherpenzeel hebben afscheid moeten nemen van hun (schoon-)vader en opa Gors van Egdom.

Ook verdriet bij het gezin van Christi en David Geurts wegens het overlijden van (schoon-)vader en opa Jaap Hoogenboom. Hij is ook de broer en zwager van Jaap en Corrie, Gerrie en Jaap en Gijke. Wat moeilijk om afscheid te moeten nemen van een geliefd persoon in je familie. Wij wensen allen de kracht toe die zij nodig hebben om dit verlies een plaats te geven in hun leven.

Door een ongelukkige val heeft Annemarie Verweij (Lijnbaan 54) diverse breuken opgelopen in haar voet. Zij zal hier binnenkort aan worden geopereerd en wij wensen haar een goed en spoedig herstel toe.

Het was ook schrikken voor Janny Slager-Blonk om totaal onverwacht in het ziekenhuis te belanden met een hersenbloeding. Gelukkig is zij weer thuis aan het herstellen en hopen dat dit verder goed mag gaan. Ook een spannende tijd voor Hans en Dita Aleman (Kerkwetering 17). Hans moet i.v.m. zijn hartproblemen weer een behandeltraject in. Wanneer en hoe is op moment van schrijven nog niet bekend. Patrick Brouwer (Vliet 37) is geopereerd aan zijn knie en na herstel van deze operatie zal hij een nieuwe knie krijgen.

Ook Piety Bakker (Z. Linschoterkade 7) is geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Zij is nu volop aan het revalideren.

Dhr. Cees van Dam is opgenomen in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein voor nader onderzoek en behandeling.

Wij bidden dat alle zorgen, pijn en verdriet met kracht en liefde van onze God weer goed mogen komen. Het is mooi om deze maand af te sluiten met een bedankbericht van Alie en Bernhard de Wit. Zij hebben alle vormen van medeleven in de afgelopen tijd erg gewaardeerd. Zij hebben dit ervaren als Omzien Naar Elkaar !

Neem de tijd om te groeien en te bloeien
Neem de tijd
Pak mijn hand, de weg is niet meer lang
Laat het los en leg je zware last maar op mijn rug

Kaarten van maart

De maandkaarten van maart zijn verstuurd naar:

- Dhr. P. Goudriaan, dhr. J. v. Zwieten, mevr. A. van 't Riet-Kroes, dhr. C. v. Dam, mevr. A.S. Voorhof-Sels, mevr. Griffioen-Gerritsen en naar mevr. A. Muys-Hoogendoorn; allen ter felicitatie met hun verjaardag in maart.
- Tevens werd er een felicitatiekaart gestuurd naar de familie Graafland i.v.m. de geboorte van hun zoon Guus.
- Een kaart ter bemoediging, beterschap of medeleven werd gestuurd naar: dhr. en mevr. Koster-v. Kempen, mevr. J. Griffioen-Griffioen, dhr. P. v. Doorn, ds. Kees Burger, mevr. P. Bakker-de Jong, mevr. J. Vellema-v.d.

Ven, dhr. A. Hulst en naar de bewoners van het hospice.

- Als welkom in onze gemeente werd een kaart gestuurd naar dhr. M. Groen.
- Een condoleancekaart werd gestuurd naar de familie C. Scherpenzeel i.v.m. het overlijden van hun vader, schoonvader en opa.
- Tevens werd er ook een condoleancekaart gestuurd naar de familie van dhr. D. Verwoerd. Er werd voor dhr. Verwoerd een kaart ondertekend i.v.m. zijn verhuizing naar de Haneprij te Gouda. Voordat de kaart gepost werd bereikte ons het nieuws dat meneer Verwoerd was overleden. We hebben die kaart vervangen voor een condoleance kaart.

Koffiedrinken in april

Ons kerkgebouw zal op vrijdag 12 april tussen 10:00 uur en 11:30 uur

voor u geopend zijn om een kop koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook om even gezellig bij te praten.



Uw gastvrouwen zijn dan Carla de Groot en Gerda van Zijl.

Graag zien wij u op 'op de koffie of de thee' op de vermelde vrijdagochtend!

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)

Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl).

- Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door.
- Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door.
- Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?

Wij vernemen het graag van u!

Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!!

Agnelle van der Linde tel: 06-49854877 en Dita Aleman tel: 06-42053254





Ontmoetingsestafette!

De meeste aanmeldingen voor de ontmoetingsestafette, die we voor de derde keer organiseren, zijn binnen. Tijdens de wintermaaltijd op 2 maart zijn we gestart met het aanmelden.

Wilt u toch nog meedoen wees dan snel en meldt u aan, aanmeldingsformulieren liggen in de hal in de kerk.

Aanmelden kan tot het paasweekend, hierna gaat het koffertje met zijn reis beginnen en ontstaan er misschien heel bijzondere ontmoetingen.

Actie Voedselbank en Tjonkiefood

Op zondag 10 en 17 maart heeft u weer boodschappen ingeleverd voor de Voedselbank en Tjonkiefood. Er werd weer veel gedoneerd, zoals u op de foto kunt zien. We ontvingen tevens een geldbedrag van in totaal € 110,- .

Ook er zijn er veel DE koffiepunten ingeleverd, hiervan kunnen weer pakken koffie worden gekocht.

We doen deze actie in november nog een keer met de gezamenlijke diaconieën van Oudewater.



Wintermaaltijd

Het was zaterdag 2 maart heel gezellig, zie ook de foto op de voorpagina, tijdens de wintermaaltijd. Met ongeveer 45 mensen hebben we genoten van een gezellige bingo en heerlijke winterkost, zoals boerenkool, hutspot, hachee met rodekool en een heerlijk toetje.

Na aftrek van de kosten is de opbrengst, bijna € 300,-, overgemaakt naar Inlia, de organisatie voor vluchtelingenwerk. Voor een impressie kunt u naar de foto's kijken op de website.



Kerkbalans 2024



Op financieel gebied staan de eerste maanden van het jaar onder andere in het teken van Kerkbalans. Het is steeds weer spannend hoe dat zal verlopen.

Conclusie is dat we weer ongelooflijk trots en dankbaar mogen zijn voor de grote bereidheid om te geven. Hulde voor ieder die zich, ook op deze manier, sterk betrokken voelt. We verwachten nog steeds enkele reacties maar voor geheel 2024 mogen een totaal van € 120.347,00 aan toezeggingen noteren. Tot en met maart is al weer € 35.109,00 daadwerkelijk ontvangen.

Opbrengst collectes februari 2024 e.d.

Voor de opbrengsten, zie de volgende pagina.

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van PGO te Oudewater.

Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor

- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1^e en/of 2^e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is.
- het overmaken van de VVB met de mededeling 'VVB 2024 en uw

registratienummer (indien bekend) of uw naam en postcode huisnummer'

- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling 'collectebonnen'.

PGO-website en het menu 'digitaal loket':

- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct via iDeal betalen, wel net zo makkelijk.
- ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook het 'digitaal loket' of de 'collectezak' in de rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-website.



<i>dag</i>	<i>Doel februari 2024</i>	<i>Bedrag €</i>
4	1 ^e Algemeen kerkwerk	187,30
	2 ^e KiA/Werelddiaconaat Bangladesh	331,45
12	1 ^e Algemeen kerkwerk	189,61
	2 ^e Diaconie	348,95
18	1 ^e Algemeen kerkwerk	169,75
	2 ^e avondmaalscollecte voor India	160,15
	uitgang PGO/PGO_Plus	67,70
25	1 ^e Algemeen kerkwerk	276,25
	2 ^e KiA/Binnenlands Diaconaat – Nederland – omzien naar gevangenen	219,20
	<i>koffiedrinken februari 2024</i>	
4	ZWO/KiA-commissie	37,60
9	Zalencentrum	23,50
16	Zalencentrum	19,00
18	Zalencentrum	27,45
23	Zalencentrum	30,30

Bram Verweij en Mieke van Soelen (VVB en Solidariteitskas), led van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken)



COMMISSIES

PGO_Plus

Ode aan mijn moeder!

Op zondag 28 april a.s. na afloop van de dienst zal Fides de Jong - Walsen ons vertellen over de oorlogsjaren die zij met haar moeder en haar broers en zus in Indië heeft doorgemaakt. Haar vader zat gedurende de gehele oorlogstijd gevangen en is uiteindelijk in mei 1946 overleden.

Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van het toenmalige Indië en het uitbreken van de politionele acties zijn Fides en haar moeder en broers en zus berooid en wel via een lange omweg naar Nederland afgereisd. Ook over de ontvangst destijds in Nederland wil Fides ons zeker vertellen.

Fides heeft haar verhaal eerder gehouden voor jongeren binnen de PGO en dat werd door deze groep zeer goed

ontvangen. Daarom hebben we Fides gevraagd haar verhaal nogmaals te komen houden voor de gemeenteleden binnen de PGO. Fides houdt haar verhaal als 'ode aan haar moeder' die tijdens de oorlog en na de oorlog er alleen voor heeft gestaan om met vier kinderen te overleven en een veilig heenkomen te zoeken en tenslotte in Nederland een volledig nieuw bestaan heeft moeten opbouwen.

Fides wil ons in haar verhaal ook zeker meegeven dat 'vrijheid' een kostbaar iets is. We beschouwen ons leven in vrijheid als normaal maar moeten ons wel degelijk realiseren dat we uiterst zuinig moeten zijn op de vrijheid die wij thans allen ervaren!

Graag tot zondag 28 april a.s. aansluitend aan de kerkdienst op deze ochtend!



Werkgroep Kerk en Israël

Pasen is alweer bijna voorbij, de Kerk is in jubelstemming om de opstanding van Christus en in die sfeer gaan we

op weg naar het Pinksterfeest, dat plaats zal vinden over 50 dagen, op 17 en 18 mei.

Pesach 23 t/m 30 april



In de Joodse wereld en in de synagogen, is men nog niet in Paasstemming. Daar komen de dagen van voorbereiding nu aan.

Het Pesachfeest valt dit jaar pas op 23 t/m 30 april 2024 (15-22 Nisan). Het is het feest van de ongezuurde broden en vindt zijn oorsprong in de uittocht van Egypte toen het Joodse volk gehaast moest vertrekken en het brood geen tijd kreeg om te rijzen. Voor het Pesachfeest moet het huis met bezemen zijn gekeerd, alle gedesemde brood (chameets) moet de deur uit en in plaats daarvan gaat men 8 dagen matzah eten. Behalve het huis reinigen van chameets moet men ook bij zichzelf nagaan wat er in zijn/haar eigen 'binnenste' opgeruimd moet worden. Tijdens de seideravond worden er vragen gesteld door de jongste aanwezige, meestal een kind. "Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden"? En zingend wordt er antwoord gegeven: 'Vanavond eten we matzes,... Vanavond eten we bittere kruiden, ... Vanavond mogen we allemaal op onze arm leunen'.

In de **vitrinekast** zullen we de voorwerpen van Pesach ook dit jaar weer tentoonstellen.

Precies **45 jaar** geleden besloot de kerkenraad tot oprichting van de Werkgroep Kerk en Israël. De reden was: om meer bekendheid te geven aan onze verbondenheid als christenen met het Joodse volk, het Jodendom, de synagoge. We zijn blij dat we dat nog steeds kunnen en mogen doen en wij hopen als Werkgroep Kerk en Israël, dat we die verbondenheid – in de kerkorde 'onopgeefbaar' genoemd – altijd kunnen blijven bevestigen!

Sippy Klercq

ZWO/KiA-commissie

De wereld kenmerkt zich nu in vele onlusten en oorlogen. Veel mensen zijn op drift. Verschrikkelijk zijn

de beelden die ons getoond worden. Laten we 'de wereld' blijven noemen in onze gebeden.

Dit keer willen we het onderstaande gedicht u aanreiken dat Ria gebruikte om onze vergadering af te sluiten.

Ik geloof in een nieuwe aarde

Ik geloof in een nieuwe aarde,
Een aarde vol liefde.

Waarin verschillende meningen zijn wat ze zijn,
gewoon verschillende meningen.

Ik geloof in een nieuwe aarde,
waarin mensen begrijpen dat verschillend zijn juist een
prachtig 'kleurenpalet' oplevert....

Een zonnebloem zegt ook niet tegen de lavendel dat
'zonnebloem zijn' beter is.

Nee, ze zijn prachtig, ieder op hun eigen manier.

Ik geloof in een nieuwe aarde waarin wij elkaar liefdevol
omarmen.

Omdat we beseffen dat er allemaal uit dezelfde Bron
komen, dat we van het Licht afstammen..

kinderen van God*, kinderen van Liefde, van het Leven.
Als kinderen van God Zelf mogen wij groeien om God
Zelf te worden.

We mogen het Goddelijke in onszelf laten groeien en
uitstijgen boven
onze eigen verwachtingen, overtuigingen en dat wat ons
klein houdt,
zoals onze gedachten en onze angst.

We mogen zien dat we verschillend zijn en dat onze
verschillen juist een aanvulling zijn op elkaar...
Waardoor er een prachtig kleurenpalet aan mensen mag
ontstaan.

Elkaar aanvullend in plaats van afwijzend.

Elkaar helpend in plaats van tegenstaan.

Elkaar omhoog helpen in plaats van elkaar klein houden.

Elkaar helpen groeien in plaats van onderdrukken.

Want wij zijn ÉÉN.

Samen creëren, samen scheppen de wereld, de planeet,
het Universum dat we voor ons zien.

Vol Licht, vol Liefde, vol Vertrouwen!!

Henrike Schotman

Noot van de schrijfster: "Tijdens een spiritueel weekend kreeg ik inspiratie om dit gedicht te schrijven.

Ik noem het 'mijn eigen Martin Luther King momentje'."



(*God kan vervangen worden door het LEVEN, de LIEFDE of waar jij in gelooft.)

Link: <https://www.demagischekracht.nl/even-voorstellenhenrike-schotmancoaching-nijverdal/gedicht-ik-geloof-in-een-nieuwe-aarde/>



INGEZONDEN STUKKEN

Symbolisch bloemschikkingen in de 40-dagentijd en met Pasen 2024

Diverse keren werd er gevraagd hoe de bol bij de symbolische bloemschikkingen gemaakt is.

Welnu, dit waren de benodigheden:

- 2 frames voor hanging basket (doorsnede van 35 cm)
- 2 kokosmatjes die in het frame passen
- ijzerdraad
- een yoghurtemmertje
- boomschors (eerst nog thuis gedroogd)
- een lijmpistool en lijm.



Werkwijze:

- Bevestig de kokosmatjes aan de buitenkant van het frame. Zet ze vast met ijzerdraad.
- Smelt 4 gaten in de bovenrand van het lege yoghurtemmertje.
- Bevestig draden aan het emmertje.
- Bepaal de plaats van het emmertje in de bol (bij de grootste gaten in het frame).
- Bevestig het emmertje.
- Knip de kokosmat open op de plek waar het emmertje is bevestigd.
- Bevestig beide helften aan elkaar met ijzerdraad.
- Zet de bol op een emmer of ring zodat deze niet wegrolt.
- Beplak de bol met boomschors. Gebruik hiervoor een lijmpistool.

De tijd die er voor stond om deze ondergrond te maken was 3 uur. Toen de bol eenmaal klaar was, waren er alleen nog (kleine) handelingen nodig om de

bol aan te passen aan het volgende thema in de serie. Op de beamer en de PGO-website was wekelijks op zondag en tijdens de dagen in de Stille Week het resultaat te zien.

Met veel plezier, naast een zoektocht naar de nodige materialen, hebben we al die schikkingen kunnen maken.

Marian Kasbergen en led van Baren

Ben je een fietser of wil je gaan racefietsen?

Fietsclub Chadash Oudewater-Hekendorp is ontstaan door een samenwerking van diverse Kerken uit de regio Oudewater.

Inmiddels is er een actieve appgroep en wordt er wekelijks gefietst op zaterdag. Als de zomertijd ingaat (vanaf 2 april) zijn er 2 avonden dinsdag en woensdagavond om 19.00 uur bij de ophaalbrug in Oudewater. Je kan ons herkennen aan de groene shirts. Je kunt je ook aanmelden voor de appgroep dan krijg je meldingen voor tochten fietsritjes etc. En het mooie is dat er fietsers zijn vanuit alle Kerken uit de omgeving, o.a. Oudewater, Hekendorp, Polsbroek, Waarder, Driebruggen en zelfs Bodegraven!

1x per jaar gaan we een weekend fietsen en we organiseren meerdere keren per jaar een toertocht met aansluitend een BBQ of lunch.

Zaterdag 25 mei is er een sponsortocht voor de stichting Compassion.

In het weekend dat we jaarlijks organiseren worden we lichamelijk uitgedaagd en tegelijkertijd geestelijk

gevoed door middel van enkele overdenkingen van Gods woord. We gaan met elkaar in gesprek en leren elkaar daardoor beter kennen, uiteraard is humor in zo'n weekend ook erg belangrijk. De ervaring is dat de band tussen de deelnemers hierdoor ontzettend versterkt. Kerkmuren bestaan dan niet meer en vriendschappen ontstaan!

Chadash betekent in het Hebreeuws "vernieuwing" dus doe laat je verrassen en fiets eens mee! Onze instelling is samen uit samen thuis! Dus iedereen is welkom.

Vrijdagavond 5 april is er een infoavond bij Tjabel thuis op Willeskop 125 in Oudewater. Het begint om 20.00 uur, dus ben je nieuwsgierig kom gezellig langs. Opgeven niet verplicht wel gewenst. Voor vragen of aanmeldingen: shop@waymakercc.nl, 06-52431465 voor een appje of even bellen mag ook.

Groet,
Namens het bestuur van Chadash Oudewater-Hekendorp e.o.



**CHADASH
UITNODIGING**

Lijkt het je mooi om samen met een groep te wielrennen? Dan is Chadash iets voor jou.

*Deze **fietsgroep** is ontstaan vanuit de hervormde gemeente Oudewater – Hekendorp en **iedereen is welkom**.*

Wekelijks wordt er gefietst, af en toe is er een toertocht en in september een fietsweekend.

*Vrijdag 5 april is er een informatieavond.
Deelnemers en belangstellenden: **Welkom***

INFORMATIEAVOND

-  **5 APRIL**
-  **20:00**
-  **WILLESKOP 125**

CONTACT
06-52431465
shop@waymakercc.nl



Uitnodiging

Training

“Creatieve werkvormen in het jeugdwerk”

Voor iedereen in het jeugdwerk en geïnteresseerden

16 mei 2024 20:00 – 22:00 uur
Westsingel 2 – Oudewater

Informatie en aanmelden: jongerenwerker@protgemoudewater.nl

Kinderkerk

Zondag 24 maart was het Palmzondag, gezellig dat je er was! We maakten palmtakjes en liepen daarna een optocht door de Kerk!

Palmzondag – heel gewoon en toch bijzonder (gezinsviering).

Palmzondag is het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen die al veel van hem hebben gehoord, halen hem als een koning binnen. Zij wuiven hem toe met palmtakken. Maar is het wel een echte koning die de stad binnenkomt? Hij zit niet op een paard, rijdt ook niet in een koets, maar zit op een ezel. Jezus is helemaal geen koning zoals de meeste koningen. Hij geeft niet om pracht en praal maar geeft juist om de mensen. Bovenal geeft hij om mensen die het moeilijk hebben. De mensen willen daarom graag dat hij hun koning zou zijn.



Afsluiting clubseizoen

En toen zat het clubseizoen er al weer op. Vanaf oktober tot en met maart kwamen ongeveer 17 kids om de week op woensdag avond gezellig naar de club. Wat een heerlijke enthousiaste groep kids was dit, elke avond was het weer gezellig!! Een oprecht bedankje richting deze kids!!

Woensdagavond 20 maart was de laatste club avond. Met de kinderen hebben we een High-tea gemaakt. Sandwiches, koekjes, appelflapjes, smoothie, fruitspies en een toetje in een glaasje. Heerlijk luchtjes vulden het kerkgebouw en uit verschillende ruimtes klonk een vrolijk en gezellig geklets.

Uiteraard hebben we met elkaar en met genodigden, elk kind mocht 2 mensen uitnodigen die om 19.30 uur kwamen, gesmikkeld van al het lekkers.

Voor Leonie was dit ook de laatste clubavond, zij stopt. Corine gaat volgend seizoen vol enthousiasme verder met deze leuke kids!! Lijkt het je leuk om ook club te gaan geven, je bent van harte welkom, neem hiervoor contact op met Corine de Wit.

Groetjes Corine en Leonie



Tieners

We gaan voor de tieners 2 jeugdthonkavonden organiseren!

- Vrijdagavond 24 mei van 18.00 - 20.30 uur
- Vrijdagavond 14 juni van 18.00 - 20.30 uur

Programma:

- 18.00 Inloop
- 18.15 Samen eten, uiteraard pannenkoeken, pizza, patat, etc.
- 19.00 Bijbel en gesprek
- 20.00 Chillen
- 20.30 Einde



De eerste avond gaat over “cancellen” en de tweede avond over de “impact van Jezus ontmoeten”.
Dus tieners: zet het vast in je agenda!

Tienerdienst

Elke 1^e zondag van de maand is er tienerdienst. Deze wordt goed bezocht en zijn wij zeer dankbaar voor. Het is altijd weer gezellig!

Agenda:

- In maart hebben we het over spreuken/gezegdes uit de Bijbel
- In april is het thema presteren
- In mei gaan we wandelen met het thema “bevrijding”
- In juni gaan we een strandwandeling maken
- In juli organiseren wij een bingo na de dienst met de tieners voor de gemeente!



Dringende oproep!

Wij zijn voor het jeugdwerk bestuur nog steeds op zoek naar hulp. Van de 6 leden een paar jaar geleden doen we het nu met zijn 2en 😞. Gelukkig hebben we Jan-Peter Molenaar 😊 erbij maar zijn nog echt op zoek naar een bestuurslid.

Groet, Tjabel, Machteld en Jan-Peter

Voor meer info: jeugdwerk@protgemoudewater.nl





E-mail adressen

Website: www.protgemoudewater.nl

- beamerteam@protgemoudewater.nl
- cvk@protgemoudewater.nl
- diaconie@protgemoudewater.nl
- jeugdwerk@protgemoudewater.nl
- kerkbureau@protgemoudewater.nl
- kerkenisrael@protgemoudewater.nl
- liturgiecommissie@protgemoudewater.nl
- multimedia@protgemoudewater.nl
- nieuwsbrief@protgemoudewater.nl
- ontmoeting@protgemoudewater.nl
- PCP@protgemoudewater.nl
- penningmeester@protgemoudewater.nl
- PGO_Plus: vt@protgemoudewater.nl
- scriba@protgemoudewater.nl
- vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl
- webmaster@protgemoudewater.nl
- zalencentrum@protgemoudewater.nl
- zwo-kia@protgemoudewater.nl
- Exposities: ria-griffioen@planet.nl
- LPD: www.pkn.nl
- PDC: www.utrecht.pkn.nl

PGO-website:

www.protgemoudewater.nl

Predikant:

Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen naar scriba@protgemoudewater.nl.

In zeer dringende gevallen kunt u bellen met de voorzitter van de kerkenraad mevr. Esther Brouwer: 06-54717332.

Zalencentrum:

Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen en kerkzaal bij de beheerder:

Cor van Dijk, tel.: 06-44553010 of

e-mail: zalencentrum@protgemoudewater.nl

of kijk op de PGO website

www.protgemoudewater.nl rubriek Zalencentrum.



Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting

Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00 (zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden aangepast.

S.v.p. over te maken op rekeningnummer **NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING** of via het Digitaal Loket op onze PGO website.

Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank!

Vind de weg naar de Here Jezus!

Start



Bosch Car Service van Dam



Car Service

www.autobedrijfvandam.nl



Wij doen alles voor uw auto

E. GROENEWEG

aardappelen
fruit
fruitmanden

Rodezand 11 - ☎ 561360



Johan Schouten
Korte Havenstraat 18
3421 AG Oudewater
0348-565336

- Drogisterij
- Parfumerie
- Gezondheid
- Eyelove Brillen
- Pasfoto
- Bewustwinkelen.nl
- DA.nl

Andante

aandacht voor afscheid



0348-568241

In de hele regio en
altijd bereikbaar

Andante Uitvaartbegeleiding
www.andanteuitvaart.nl

Gebr. Bakker & Zn.



Hoogstraat 28 - 44 en 55 - Haastrecht
Tel. 0182-501313/502230

Opgericht 1880

Woninginrichting

- Meubelen
- Vloerbedekking
- Matrassen
- Gordijnen
- Zonwering
- Speelgoed
- Kantoor & schoolartikelen
- Verlichting
- Woonaccessoires

Kijk ook eens op
www.bakkermeubelen.nl

Wij zien u graag,
onder het genot van een
heerlijk kopje koffie,
voor een
vrijblijvend advies
bij ons in de zaak.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur;
vrijdag koopavond van 18.30 - 20.30 uur;
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.



PLUS
Goed eten. Daar houden we van.

PLUS
Heijmans

Joostenplein 35
3421 TC Oudewater

De supermarkt met aandacht voor u!

G Goudriaan
STAALCONSTRUCTIES

UW PARTNER IN STAAL

Wilgenweg 26 Oudewater
T 0348 - 56 22 29

GoudriaanBV.nl

STAALCONSTRUCTIES

ROESTVASTSTAAL

TRAPPEN

HEKWERKEN

PLAATWERK



Het adres voor meer dan 40 soorten ambachtelijk ijs.

Leeuweringerstraat 1
3421 AA Oudewater
Telefoon 0348 - 56 36 55



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- centrale verwarming
- ventilatie
- koeling
- warmtepompen
- zonneboiler systemen



Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug, T 0348 68 87 77

WWW.HEATINGSERVICE.NL

BEZOEK
DE GEZELLIGSTE WIJNWINKEL
VAN HET GROENE HART

**GRANDI
VINI**

wijnen | delicatessen | speciaalbieren
proeverijen | geschenken | catering

IJsselvere 23 · 3421 BV Oudewater · 0348 761 967 · info@grandivini.nl

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247

24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl



www.C2techniek.nl

IJsselveld 1E
Montfoort

Uw veelzijdig metaalpartner. Voor onder andere:
stalen interieur, hekwerken, staalbouwconstructies (06 - 5589 7407)



MEESTERS
MAKELAARDIJ

Donkere Gaard 28
3421 AT Oudewater
0348 - 56 56 56



MEESTERS.NL

Bestyou

PERSONAL TRAINING BOOTCAMP
SMALL GROUP TRAINING YOGA

- Yoga lessen
- Bootcamp
- Kracht- en conditietraining
- Lifestyle coaching

AANMELDEN
GRATIS PROEFLES



06 - 20558075

www.bestyououdewater.com
team@bestyououdewater.com